

## Spreuken – Bijbelteksten – Citaten

Nooit klagen, nooit vragen,  
maar alles in stilte gedragen

„Mijn dag was mooi, laat de nacht maar komen”

Heel veel fijne herinneringen,  
verzachten de intense smart.  
Voorgoed uit ons midden,  
maar nooit uit ons hart.

Afscheid nemen bestaat niet  
Ik ga wel weg maar verlaat je niet  
Lief, je moet me geloven  
Al doet het pijn...

.....Waar de Weg mij brengen moge  
aan des Vaders trouwe hand  
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende Land.  
Uit het Gezang 293

Herinner mij, maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij, in de stralende zon,  
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Vele fijne herinneringen  
verzachten de smart.  
Voorgoed uit ons midden,  
maar altijd in ons hart.

Als ik sterven ga  
hoop ik dat je erbij bent  
dat ik je aankijk  
dat jij mij aankijkt  
dat ik je hand nog voelen kan.  
Dan zal ik rustig sterven gaan  
dan hoeft niemand verdrietig te zijn  
dan ben ik gelukkig.  
Remco Campert

Als ik de dingen niet meer weet. Als ik de namen niet meer ken, en wat ik weet meteen weer vergeet.  
Zodat ik onherkenbaar ben, begin dan een heel oud lied dan zing ik mee en aarzel niet.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden  
je hebt het als een moedig mens gedaan  
niemand weet hoe je hebt geleden  
niemand weet wat je hebt doorstaan.

“Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”

De enige echte

“God is liefde”

“Er is een God die hoort”

Je moeder blijft je moeder, Maar eens komt de dag  
zo eigen en vertrouwd. dat je haar moet laten gaan.  
Je wilt haar niet gaan missen Je verstand zegt dat het goed is,  
omdat je van haar houdt. maar in je ogen blinkt een traan.

De strijd is gestreden,  
met telkens nieuwe moed.  
Verbazingwekkend krachtig  
't is op, zo is het goed.

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering.

Heb geduld met al wat onopgelost in uw hart woont  
en probeer de vragen zelf lief te hebben  
zoek niet naar antwoorden.

Zij worden u wellicht niet gegeven  
omdat u niet in staat zou zijn ze te leven  
en waar het om gaat is alles te leven.

Leef de vragen nu  
misschien dat u, op een dag in de toekomst  
langzamerhand zonder het zelf te merken  
uw weg naar de antwoorden leeft.

Rainer Maria Rilke

Weinig nemen en veel geven,  
altijd hartelijk en warm  
Als de mensheid zoals jij was,  
was de wereld niet zo arm

Wij danken U Voor deze mens die zo nabij en dierbaar was en die in vrede is heengegaan uit onze wereld.  
Wij danken U voor alle vriendschap die van haar is uitgegaan en voor de vrede die zij heeft gebracht. Vrij  
naar: Huub Oosterhuis

“In iedere traan van verdriet  
glinstert een mooie herinnering.”

Deze strijd was niet te winnen.  
Oneerlijk ook voor diegene die je beminnen.  
Met heel veel pijn en verdriet  
hebben wij jou moeten laten gaan  
maar in ons hart blijf je altijd bestaan.

Ik ben niet dood  
Ik ben pas dood als jij mij bent vergeten.  
Bram Vermeulen.

Geef mij je hand  
Geef mij ze allebei  
en zeg dan heel even  
dat je niet kunt leven  
zonder mij.

Toon Hermans.

“Maar Jezus zei: Ik ben de Opstanding en het Leven.  
Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,  
en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.”

Johannes 11:25-26

Als het lichaam niet meer wil  
en het leven wordt een strijd  
kan men voor het sterven dankbaar zijn  
omdat het komt als een bevrijding.

De trein naar het hiernamaals, heeft coupés genoeg.  
Die trein heeft nooit vertraging, maar komt altijd te vroeg.

Niemand die het weten kan  
hoeveel ik van je hou.  
Niemand die mij troosten kan  
in mijn verdriet voor jou.  
Niemand die begrijpen zal  
hoe vreselijk ik je mis.  
Niemand die beseffen zal  
hoe erg die pijn wel is.

Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven.  
Niemand wacht, want je bent er nog.  
Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg.

Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven,  
noch engelen, noch machten, noch heden, noch toekomst,  
noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel  
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,  
welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8:38+39

Zoveel soorten van verdriet  
ik noem ze niet.  
Maar één, het afstand doen en scheiden.  
En niet het snijden doet zo'n pijn,  
maar het afgesneden zijn.

M. Vasalis

Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen  
Johannes 15:16a

Als leven lijden wordt, is rusten goed.

Haar passie was het werken met .....

Wie nooit heeft geleden,  
heeft nimmer geleefd.  
Wie nooit zich vergiste,  
heeft nimmer gestreefd.  
Wie nooit heeft geweend,  
heeft geen vreugde als hij lacht.  
Wie nooit heeft getwijfeld,  
heeft nooit ernstig gedacht.

„Vader, ik begrijp U niet, maar ik vertrouw U”

“Here U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben”

‘De Heer is mijn herder’

Degenen die ik lief heb verlaat ik,  
om degenen die ik lief had terug te vinden.

“Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.”  
1 Petrus 5:6-7

Zijn handen hebben voor ons gewerkt  
zijn hart heeft voor ons geklopt,  
zijn ogen hebben ons tot het laatste gezocht.  
Hij heeft zijn taak volbracht,  
hij rust in vrede.

Ps. 23:1 Jehovah is mijn herder.

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen;  
als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben.  
Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.  
Johannes 14: 2 (HSV)

Hij zal altijd in onze harten voortleven...

Tot het laatst de regie in eigen hand.

Als het verlangen naar morgen verdwijnt,  
is het tijd om de grote reis te aanvaarden.